

Studietur til Libanon

22 – 26 oktober 2018

22. oktober:

Udrejse: Uden problemer med Pegasus Air. Transit i Istanbul OK. Taxis 2 små og en stor ventede som bestilt af Danmission på os i Beirut Lufthavn. Indtjekning på Hotellet af en noget rørstrømsk natportier. Meget vrøvl om betaling med et kreditkort, hvis ejermand ikke var der. Det blev løst senere ved nogle mere kompetente medarbejders mellemkomst. Hotellet havde 3 stjerner. Det havde det måske fortjent for mange år siden, men det var både nedslidt og i meget ringe stand. Hotellet havde imidlertid en perfekt beliggenhed

Morale: man skal få lokale til at tjekke hotellet, og evt. indestå for betaling, så kunne vi nok have sparet en del.

23. oktober

Besøg SAT-7

Meget interessant kristen TV station. Vi blev modtaget af 3 ledende medarbejdere, og Juliana Sfeir viste rundt. Hun er ansvarlig for SAT-7 Academy. En dybt engageret medarbejder, der bl. a. nævnte, at flygtninge børn ikke kan komme i libanesiske skoler, men de kan se fjernsyn i lejrene og få undervisning ad en vej.

Hovedkontoret ligger på Cypern, og i Beirut koncentrerer man sig mest om børneudsendelser og uddannelsesprogrammer for skolebørn.

Om eftermiddagen besøg på Ksara til rundvisning og vinsmagning. Ksara var oprindeligt et kloster for munke af jesuiterordenen. Vi hørte nu ikke meget om historien og klosteret. Stedet hedder i dag Chateau Ksara og man bliver modtaget i en særlig bygning for rundvisning og vinsmagning.

Men vi så nogle gamle naturlige kældre, hvor vinen i dag lagres.

24. oktober

Besøg på Near East School of Theology.

Grundig introduktion af formanden George Sabra. Libanon er ifølge forfatningen et kristent land. Præsidenten skal være kristen maronit. Præmier ministeren skal være Sunni muslim. Formanden for parlamentet skal være shiamuslim. Parlamentet har 128 pladser. 64 kristne og 64 muslimske pladser. Der er 18 anerkendte trossamfund i Libanon. Pladserne i parlamentet fordeles inden for både den kristne og muslimske del i forhold til trossamfundenes størrelse.

NEST har formidlet dialog mellem forskellige trosretninger. Det er en gang lykkedes at formidle dialog mellem sunni og Shia muslimer. Det var NEST der inviterede begge parter til dialog.

Efter mødet havde vi tid til at studere et righoldigt bibliotek, og vi deltog også i deres messe kl. 12:30.

Besøg på Middle East Council of Churches

Modtaget af Ziad el Sayegh. Lidt den samme info som NEST, men meget mere politisk. Stærk fordømmelse af USA's flytning af ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er at hælde benzin på bålet.

Dialog omkring religiøse konflikter.

Gennemgang af medlemmer af MECCs medlemmer og struktur.

Han var enig i, at for eksempel Yemen konflikten er en politisk stedfortræderkrig mellem Saudi Arabien og Iran. Det er magtspil og den religiøse konflikt (sunnit / shia) er kun et skalkeskjul for at vinde territorial magt.

Møde med Bishop Michel Kassarji, Sct. Rafael Cathedral

Domkirke for den Kaldæiske kirke i Mellemøsten. Den Kaldæiske kirke er oprindeligt baseret i det nordlige Irak. Det er en gammel odkirke, som søgte beskyttelse under den romersk katolske kirke i 1500 tallet på grund af det osmanniske riges ekspansion. Der var også den gang forfølgelse af Kristne. Kirkens medlemmer er hovedsagelig irakere, som jo i stort tal er flygtet – især efter massakren i 2010 i Sayedat al-najat (vor frue kirke for frelse).

Kirken får økonomisk støtte fra Vatikanet, men slet ikke nok. Man støtter irakiske flygtninge, der jo opholder sig illegalt i Libanon, og derfor ikke har mulighed for et normalt liv med arbejdsindkomst og at børn kan få en normal skolegang. Man samler ind, men der er kun 3500 libanesiske medlemmer af kirken.

25. oktober

Besøg i Byblos

Byen heder i dag Jebel, som betyder høj eller bjerg på arabisk. Det er en gammel fönikisk by efter sigende verdens ældste by, som stadig er beboet. Under det armenske folkedrab i Tyrkiet flygtede mange armeniere til Libanon og Syrien, så der er stadig en betydelig armensk befolkning i Byblos. Byen ligner heller ikke en typisk arabisk by.

Vi besøgte basaren og havnen og så var vi på museet for det armenske folkedrab og besøgte Fuglereden grundlagt af den danske missionær Maria Jacobsen. Oprindeligt var Fuglereden oprettet for forældreløse børn, men i dag fungerer den som en social institution og børnehjem. Institutionen blev oprindeligt drevet med stor støtte fra Danmark, men overgik senere til den armenske kirke, hvorefter støtten fra Danmark ophørte. Men det er stadig et lille stykke veldrevet Danmark midt i Byblos.

26. oktober

Besøg hos Danmission

De 6 deltagere rejste tidligt fredag morgen hjem med Pegasus Air via Istanbul. De sidste 4 rejste med Lufthansa om eftermiddagen via Frankfurt. Vi benyttede formiddagen til at besøge Danmissions kontor i Beirut. Line Ramsdal var i Danmark, så vi blev modtaget af Jinane Saleh. Vi fik sagt tak for deres hjælp med at lave aftalerne med institutionerne og for hjælpen med minibus til vores transport under opholdet. Til vores overraskelse fortalte Jinane, at hun er muslim. Libanon er i sandhed et multireligiøst land.

Konklusion:

Et rigtig spændende besøg. Jeg havde dog opfordret til at vi også besøgte muslimske institutioner. Det lykkedes ikke denne gang. Men overordnet set, må man sige, at det var rigtig spændende at se, hvordan et lille land som Libanon med 18 registrerede trossamfund (og en del ikke registrerede) klarer et kompliceret religionsmøde. Det har ikke altid været lige let. Landet blev selvstændigt i 1943, og der har som bekendt været borgerkrig både i 1958 – 60 og 1975 – 91.

Litteratur:

Matthias Bjørnlund: Det armenske Folkedrab, Kristeligt Dagblads forlag (2013) ISBN 978 87 7467 115 2
Historisk afhandling om folkedrabet. Fyldig omtale af Maria Jacobsen (byblos) og Karen Jeppe (Aleppo, Syrien)

Oriana Fallaci: Inshallah, Gyldendal (1993) ISBN 87 00 15942 5 historisk meget velskrevet roman om den libanesiske borgerkrig. Oversat fra italiensk (Inshallah er et hyppigt brugt arabisk udtryk som egentlig betyder "det er guds vilje" [In shah Allah] men som for det meste bruges i betydningen "om gud vil").

6. november 2018

/Steffen Nørregaard